

Geitenwollen sokken – over klimaat, biodiversiteit en geitenwol



Mark Moes, eigenaar Mark Moes Tuinen

Zodra je vandaag de dag een opmerking maakt over klimaat, ecologie of biodiversiteit, word je al snel beoordeeld als linkse geitenwollensokkendrager. Dat heeft natuurlijk niks te maken met het soort sok die de persoon in kwestie draagt, want het is een metafoor voor 'een iets wereldvreemde linkse idealist, met name op het gebied van milieu'. Ik zal mij in deze column onthouden van politieke standpunten, maar alleen al het dragen van geitenwollen sokken vond ik de moeite waard om eens over na te denken.

Auteur: Mark Vlasman

De allerbeste geitenwol schijnt van de Orenburgse geit te komen. Door de extreem hete zomers krijgen de geiten daar een zachte donsachtige vacht met heel fijne, lange haartjes, die na een speciale behandeling gesponnen wordt tot fluweelzachte wol. Juist die fijne, lange haartjes zorgen voor een enorm volume in de wol, waardoor de drager er warmpjes bij zit, zelfs bij een temperatuur van wel -70°C op de Russische toendra.

Iemand die Orenburgse-geitenwollen sokken draagt, gaat dus fluweelzacht een koude winter in. Voor zover we in Nederland nog koude winters hebben, staat dat idee mij bijzonder aan. Het klinkt mij meer als gezond verstand en een goede voorbereiding in de oren dan als alterna-

tieve, linkse idealen. Het wordt pas alternatief en idealistisch wanneer we de dingen gaan namaken omdat we geen ruimte meer hebben voor de oplossing die de natuur ons biedt.

Minuscule verschillen

Inderdaad, dan is toch het bruggetje gemaakt naar klimaat en biodiversiteit. Want eerlijk gezegd, toen ik een poosje geleden een cursus volgde over wilde bijen, stond ik versteld van de minuscule verschillen die we kunnen maken in de tuin. Juist bepaalde omstandigheden zorgen voor het succes van die wilde bijen, en de kleinste verandering kan er al voor zorgen dat ze geen kans van overleven hebben. Vliegafstand, nestelgelegenheid, maaiperiode, maar misschien nog wel de belangrijkste: bloe-

men. Bloemen waar juist die ene bij wel wat mee kan en die ook nog toevallig bloeit in de periode dat die bij vliegt. Dat heeft dan toch wel wat weg van die Orenburgse geit, waarbij de wol alleen maar van goede kwaliteit is als de geit ook daadwerkelijk in de Orenburgse regio leeft.

Inheems

Laten het nou juist die bloemen zijn waar wij als groene sector toch wel het een en ander mee te maken hebben. Als ontwerper kun je bijvoorbeeld kiezen voor inheemse planten waar bijen wel wat aan hebben. Als hovenier kun je ervoor kiezen om aan je klant uit te leggen waarom je sommige dingen laat staan, zodat die bij zich ook kan voortplanten. Ben je dan ineens een alternatieve, idealistische wereldverbeteraar?

Misschien ben ik wel een geitenwollensokkentyper. Maar dan vooral omdat ik een hekel heb aan koude voeten en ik nu weet dat de sokken van Orenburgse-geitenwol juist door die Russische omstandigheden zo lekker zitten. Dus als ik een geitenwollensokkentyper ben, dan ben ik daar trots op.



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!