

Helaas zijn we de verbondenheid met de prachtige, ongelooflijk ingenieuze, ons beschermende en gelukkigmakende natuur kwijt.



Nico Wissing



NL Greenlabel



Paradijselijk wonen

Wat zou het toch mooi zijn als we echt in balans met de natuur konden bouwen. Dat zou betekenen dat we het bestaande landschap weer als het uitgangspunt nemen voor de architectuur en de inrichting van een kavel. Deze houding is helemaal gericht op verbondenheid met de omgevende natuur, met het oog op vormtaal, plaats, wind, zon, seizoenen, ligging en materiaalgebruik. Ik weet zeker dat er in Nederland veel talenten wonen die invulling geven aan deze manier van denken.

Prachtige kans

Biophilic bouwen biedt een prachtige kans. Stel je eens voor dat een gebouw aansluit op het bestaande landschap, dat het reliëf niet wordt uitgewist, maar juist terugkeert in het ontwerp van het huis, waardoor mooie gradiënten worden versterkt met instandhouding van alle natuurwaarden. Geur, kleur, vorm, geluid – dat komt allemaal voor niets uit de natuur.

Maak je omgeving aantrekkelijk

Wat een prachtige kans: 'paradijselijk wonen' als motto om de leefomgeving aantrekkelijker

en gezonder te maken. Dan kunnen we het bestaande landschap herstellen en actief betrekken bij het ontwerp. We bouwen een leeromgeving voor basisscholen, vmbo's, mbo's en hbo's in het groen, waar we aandacht besteden aan essentiële vakken voor de nieuwe tijd: ecologie, biologie, biomimicry en levenslessen voor ons allen.

Geen blauwdrukken

Stop met blauwdrukken, het formaat van het voorgekookte. Laten we onze eigen vorm in harmonie met de natuur weer oppakken, aansluitend op het lokale. In Nederland barst het van de talenten, creatievelingen en mooie innovaties. Laten we gebruikmaken van de streek. Vele Nederlanders staan ver af van de natuur. Helaas zijn we de verbondenheid met de prachtige, ongelooflijk ingenieuze, ons beschermende en gelukkigmakende natuur kwijt.

Met de rug naar de natuur

Nederland is ook ten prooi gevallen aan het geld, de wetmatigheid en snelheid van onze tijd. De manier van wonen, leven en werken staat ver

af van alles wat de natuur ons te bieden heeft. Ook als we niet in een stad wonen, wonen we met de rug naar de natuur. Er is geen enkele relatie met de omgeving, de seizoenen en de traditie. Alles moet wijken: bomen, leeflaag, waterstromen, hagen, hoogteverschillen en vele andere landschapselementen. Onze compleet doorgeslagen regeldrift en ons rationele geldgedreven netheidscomplex hebben de regio in hun greep.

Ik geloof dat we ons heel anders tot onze omgeving zouden verhouden als we bij het ontwerpen en bouwen op onze omgeving letten. Dan gaan we waarderen wat er al is en wat we daaraan kunnen toevoegen. Dan krijgen we weer oog voor de sporen uit de geschiedenis en voelen we ons verbonden met het land. 'Paradijselijk wonen': wie doet er mee?



Be social

Scan of ga naar:

www.vakbladdehovenier.nl/article/31250/paradijselijk-wonen