



Goed nieuws!

Als ik door het nieuws blader, word ik daar niet altijd blij van. Alarmerende berichten over klimaat en natuur rollen over elkaar heen, om nog maar te zwijgen over de rest van het nieuws. Maar afgelopen maandag scrollde ik door nu.nl en kijk: 'Steeds meer Nederlanders kiezen er bewust voor de tuin te vergroenen.' Mooi zo!

Auteur: Mark Vlasman

Het is een trend die jaren geleden werd ingezet, maar nu lijkt er schot in de zaak te komen. Vorig jaar maart vierde ik mijn twintigjarig jubileum als hovenier en in die tijd is er inderdaad veel veranderd. In het begin moest ik praten als Brugman om een boom in de tuin te mogen tekenen. Klanten kregen als vanzelf het angstbeeld van die veel te grote berk in die veel te kleine tuin. Na wat toelichting over de

verschillende groottes van bomen en wat het met de uitstraling van je tuin kan doen, mits op de juiste plaats, werd er gelukkig toch vaak mee ingestemd.

Ook de oppervlakte die beplant mag worden hebben we groter zien worden. Maar de grootste winst is waarschijnlijk dat de angst voor onderhoud heeft plaatsgemaakt voor waardering voor wat groen doet. Waardering voor groen en insecten, maar ook waardering voor water in de tuin en schaduw.

Water willen we niet meer alleen maar snel de tuin uit werken. En jaarrond in de zon zitten blijkt ook niet alleen maar leuk. De redenen daarvan even daargelaten, word ik wel blij van meer groen. Ik ben begonnen met hovenieren omdat ik affiniteit heb met natuur. Niet vanwege mijn diepe voorliefde voor een betontegel van 1 bij 1 meter of voor een stapelement van 60 bij 15 bij 15 centimeter, zwart...

Wat me opvalt, is dat vooral de wat jongere klanten vragen om meer groen. Dertigers, zeg maar. Mag zelfs ten koste gaan van een groot terras. Ook wat meer organische vormen worden gewaardeerd; het mag allemaal wat natuurlijker. Omdat het bijdraagt aan een betere gezondheid, volgens nu.nl.

Meer waardering voor groen in de tuin. Het is niet alleen maar een nieuwsbericht waar ik blij van word, het is zelf ook goed nieuws. Want meer groen is gezond; en daar word je toch echt blij van.

De auteur

Mark Vlasman is hovenier en mede-eigenaar van Florissant Tuinen in Oosterhout.



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!