

Niet luisteren is zorgelijk



Mark Vlasman, Florissant Tuinen

Tijdens het eerste gesprek voor het laten maken van een tuinontwerp praten we vaak niet alleen over de tuin. Heel interessant. Dat is één van de leukste aspecten van mijn vak als tuinontwerper. 'Ik maak me vreselijke zorgen' hoor ik daarbij steeds vaker. Dat valt me echt op.

Auteur: Mark Vlasman

Het valt me op dat mensen zich vooral zorgen maken over de mening van anderen. Laten we het eens zijn dat we het oneens met elkaar mogen zijn

Ook op de radio en op tv is het te horen. Of het nu gaat om de verkiezingsuitslag of om het vele of weinige water dat is gevallen. 'Je zorgen maken is de verkeerde kant op fantaseren' heb ik ergens gelezen. Op zo'n poster van Loesje volgens mij. Het valt me daarbij op dat mensen zich vooral zorgen maken over de mening van anderen. Laten we het er over eens zijn dat we het oneens met elkaar mogen zijn. Probeer zelf het beste te doen en vertrouw dat een ander dat ook doet. Wellicht op een andere manier, ook goed.

Je moet je kop niet in het zand steken natuurlijk, maar als je je focust op de zaken waar je wel positieve energie van krijgt word je een leuker mens. Ook voor je omgeving. Voor mij betekent dat soms hele praktische oplossingen. Van groene daken tot infiltratie-

kratten en in ieder geval lekker tuinen aanleggen die heel groen zijn. Maar meestal betekent dat luisteren. Al denken mensen soms anders; luisteren verbreedt je horizon, door de inzichten van anderen. Of je het er mee eens bent of niet.

De auteur

Mark Vlasman is hovenier en mede-eigenaar van Florissant Tuinen in Oosterhout.




BE SOCIAL
Scan, lees & deel!