



Van econoom tot hovenier: Martijn Verboom maakte de stap

Lange tijd was hij econoom, maar de liefde voor tuinieren was er al vroeg bij Martijn Verboom. Precies twee jaar geleden besloot hij het roer om te gooien en te beginnen als hovenier. Nu heeft hij zijn hoveniersdiploma niveau drie op zak en is hij eigenaar van een goedlopend hoveniersbedrijf. Onlangs realiseerde hij een mooi houtproject in een voortuin, waarin hij oud-Hollandse tegels van Schellevis combineerde met hardhouten balken van Van Dorp Hout.

Auteur: Manon Botterblom





Martijn Verboom

'Ik begon na te denken. Ik had altijd al wat met planten gehad; moest ik er niet serieus iets mee gaan doen?'

Opvallend is het wel, een tegelpad met houten balken ernaast. 'Ik vond het wel leuk bedacht, die twee dingen met elkaar gecombineerd', merkt Verboom op. 'Het ontwerp is bedacht door mij en de klant samen. De tegels waren 80 centimeter en het pad ook, dus dat werd een beetje krap. Daarom kozen we voor een robuuste hardhouten bankirai-balk van 5 centimeter dik.' Zo kon Verboom het werk zelf doen. Als de klant tegels van 1 bij 1 meter had uitgezocht, had hij mankracht moeten inhuren en was het project duurder geweest.'

Enthousiaste reacties

Verboom plaatste een foto van het project in zijn Instagram Stories en vroeg door middel van een poll wat het publiek ervan vond. Hier kreeg hij verschillende enthousiaste reacties op. 'Eén persoon stemde "niet leuk", maar zonder uitleg. Daarom denk ik dat diegene op het ver-

keerde knopje heeft gedrukt', zegt de hovenier lachend. Voor de rest kreeg Verboom geen expliciete reacties op zijn poll.

Van econoom tot hovenier

Hoe kwam Verboom op het idee om het hovenierspad te gaan bewandelen? Was het een laat ontdekte passie of zat het er altijd al in? 'Na de middelbare school moest ik al jong kiezen wat ik wilde worden', zo begint hij zijn verhaal. 'Ik heb toen gekozen op basis van het profiel dat ik had. Economie lag mij wel, dus ging ik die richting in. Maar ik vond de opleiding niet heel leuk; ik merkte dat het niet mijn passie is.' Na zijn opleiding ging Verboom aan de slag als econoom, maar het was niet wat hij zocht. Hoe hij er uiteindelijk achter kwam dat hovenieren hem wel kon bekoren, is een leuk verhaal. 'Ik kluste vaak in mijn tuin. Toen

mijn ouders zagen hoe ik alles had opgeknapt, wilden ze dat ik een tuin voor hen zou aanleggen. Daar kreeg ik ook weer zulke enthousiaste reacties op, dat ik begon na te denken. Ik had altijd al wat met planten gehad; moest ik er niet serieus iets mee gaan doen?' Verboom besloot om bij Terra Opleidingen in Hazerswoude zijn hoveniersdiploma te halen. Deze VHG-brancheopleiding is speciaal bedoeld voor werkende volwassenen en was daarom heel geschikt voor Verboom. Binnen een jaar haalde hij zijn hoveniersdiploma niveau 1 tot en met 3. Tijdens de opleiding werkte hij al voor drie hoveniers om het vak in de praktijk te leren.



'Ik vond de opleiding niet heel leuk; ik merkte dat het niet mijn passie is'

